



Nieuws uit de gele klas

Week van 30 januari t.e.m. 5 februari '25

Thema: De wereld van worm: vormen



Worm is goed in vorm! Samen met worm graven we gangen tot we in de wereld van vormen terecht komen. Cirkels, vierkanten, driehoeken,... Hij kan de vormen zelfs namaken met zijn lijf!



- Met scheerschuim en bruine verf schrijfdansen we gangen onder de grond tot we in de vormenwereld terecht komen.
- Deze week komt het knutselwerkje van de worm op het takenbord. Wie maakt het op dinsdag? Wie maakt het op woensdag? We plannen het in! Je mag hiervoor een sok meebrengen die we kunnen omtoveren tot een worm.
- Blindelings gaan we op zoek naar vormen in onze glibberige wormenbak. Welke vorm voel je?
- Met linking cubes meten we de verschillende wormen. Hoeveel blokjes meten ze?
- Ook met plasticine gaan we meten. We rollen lange en korte wormen die we nadien proberen om te vormen tot een bepaalde vorm. Net als worm ons voor doet.
- Bewegend leren met vormen! We lopen ter plaatse en benoemen de verschillende vormen die tevoorschijn komen. Opgelet... Wanneer we worm zien voorbijkomen, springen we 3 keer in de lucht! Bij het zien van de vogel, duiken we naar beneden!
- We spelen een logispel met vormen en kleuren. De dobbelstenen vertellen welke vorm we moeten nemen. Er zijn zelfs 3 dobbelstenen voor onze doorzetters!
- Daarnaast leren we dat het oké is om fouten te maken. Uit fouten leer je vaak het meest. Sterker nog... Fouten zijn een pareltje van inspanning!



Meebrengen mag:

- Een sok van mama of papa die je niet meer nodig hebt.
- Kranten of reclameblaadjes om onze sok mee te vullen.

Tot donderdag!
Juf An

